

Beste ouder(s), oma, opa, ...

Op **vrijdagvoormiddag 01/02** gaan wij met het 1^e leerjaar op muzikale uitstap naar Brugge!
We volgen een klank- en luisterparcours doorheen het Concertgebouw. Een muzikant zal de kinderen op sleeptouw nemen, hen laten genieten van stilte, klank en muziek.
We vertrekken stipt om 09.00u op school! Rond 11.30u zijn we terug.



1. Om de kosten van de uitstap te beperken willen we het vervoer met auto's regelen. Het zou heel fijn zijn mochten we nog een paar vrijwillige chauffeurs vinden!
Indien u kan helpen, graag onderstaand strookje invullen en ten laatste op woensdag, 23/02 terug bezorgen aan meester Dirk of juf Evelien.
2. In de namiddag gaan we in de klas verder aan de slag met geluiden. Hiervoor heeft elk kind **een oude, propere sok + enkele knopen** nodig. Het maakt niet uit welke kleur de sok heeft, zolang hij maar lang genoeg is om je arm erin te kunnen steken. **Graag ten laatste op vrijdag 01/02 meebrengen!**

Muzikale groetjes, juf Evelien

Ik ondergetekende, mama / papa / andere van
..... kan (aantal kindjes) vervoeren.
U kan me bereiken op gsm nr (graag aankruisen welke route u kan rijden)

09.00u van school → Concertgebouw in Brugge (afspraak ingang – binnen)

11.00u van Concertgebouw in Brugge (afspraak ingang – binnen) → school